

Untamed Travelling ontdekt Maleisië

Jungle, sultans en hipsters

‘Intens, gastronomisch, verrassend, maar vooral de verscheidenheid’, aldus Jozef Verbruggen, oprichter van Untamed Travelling. Hij ging op verkenningsreis naar de nieuwe bestemming Maleisië. In TravMagazine deelt hij zijn reiservaring.

BORNEO

Mijn reis in Maleisië begint in Borneo, het derde grootste eiland ter wereld. Via Kota Kinabalu bereik ik de uitvalsbasis Sandakan. Het is het epicentrum in Sabah voor natuurreizen. Mijn eerste dag bestaat uit een bezoek aan Sepilok, het opvangcentrum voor orang-oetans en proboscis apen.

Diezelfde avond maak ik een nachtwandeling/safari. De jungle komt tot leven, alles kruipt. Duizenden kikkers, reptielen en schorpioenen brengen fantomen in mijn hoofd tot leven. Ik zie een vliegende lemur, wow. Het lijkt op een Moorse schaduw, die door de lucht zweeft. Dit zijn nieuwe zoogdieren waar ik het bestaan niet van wist. Wat een rijkdom.

Mijn avontuur in Borneo begint nog maar net, maar voor ik het weet zit ik op een speedboot en

snel ik de Kinabatangan rivier over, omzoomd met metershoge raffia en rotan. Een ondoordringbaar cordon van groen omsluit de levensaders. Rivieren zijn de toegangswegen in de ondoordringbare jungle.

We zien de Borneo krokodil, pygmeë olifant, yellow ringed catsnake, Sabah pit-viper, dollarbird en de gould's frogmouth. Wow. De nacht is een orkest van geluiden. Miljoenen kikkers brengen de jungle tot leven. Ik zie voor het eerst een mouse deer, het kleinste hert ter wereld. En als tegenstelling de Malaysian forest scorpion, de grootste schorpioen.

Voor ik naar Kuala Lumpur terugvlieg, bezoek ik het Libaron visserseiland. De tijd heeft hier stil gestaan. Ik word ontvangen met een verse kokosnoot uit de tuin en geef schildpadden hun



vrijheid. Hier word je bevangen door de vriendelijkheid in een wereld die wij niet kennen.

CAMERON HIGHLANDS

Ik slinger door het centrale deel van Maleisië, naar de Cameron Hooglanden. Vooral bekend om zijn prachtige bergen getooid in een donker groene kleur van de jungle, maar waar ruimte is



gemaakt voor de teelt van aardbeien en theeplantages die eeuwig groen zijn. De sultan van Pahang geeft een feest in het hotel waar ik verblijf er wordt gedanst en gefeest tot de vroege uren.

GEORGETOWN – PENANG

Mijn eindpunt Georgetown/ Penang bereik ik via Ipoh en ik bezoek de Sam poh Tong tempel met prachtige muurschilderingen. Een bruisende stad vol met hipsters, vloggers en wereldberoemde schilderwerken, van onder andere Alex Katz.

Het was een prachtige reis, intens, gastronomisch, verrassend, maar vooral de verscheidenheid van de natuur blijft me bij. De jungle vol met leven; een schatkist aan geheimen.

