

# Joyce Janssen (Untamed Travelling) ging naar Antarctica

## "De robben zwommen tegen onze kajak aan"

Als je een lijstje mag samenstellen met bestemmingen waar je echt een keer naartoe wil, dan staat deze er vast ook op. Antarctica. Een woord dat in het Grieks 'Tegenover het Noorden' betekent, maar wat in werkelijkheid veel meer is. Joyce Janssen (Untamed Travelling) reisde af naar 'het einde van de wereld' en vertelt over haar once in a lifetime-ervaring.

**Tekst:** Sharon Evers

Als we in Nederland middenin de winter zitten, maken de natuur en de dieren zich op Antarctica op voor een zomer. Denk dan niet aan heerlijke zomerse taferelen, maar aan een temperatuur die rond het vriespunt uitkomt. Zo'n drie maanden - tot en met eind februari - varen expeditie-schepen rond Antarctica om passagiers de adembenemende natuur en haar inwoners te laten ontdekken, of beter gezegd: te laten bewonderen. Niet dat de schepen uit alle uithoeken van de wereld daarnaartoe varen om massa's mensen aan land te zetten, dat gebeurt op een uiterst vakbekwame manier. "We moeten zuinig zijn op al dat moois en daarom mogen er maar honderd mensen per keer aan wal", zegt Joyce. "'s Nachts vaar je en overdag -'s ochtends en 's middags - staan er verschillende excursies gepland, zoals een kajaktocht en wandelingen op het land. Aan boord werden we begroet door allerlei soorten walvissen. We waren goed een dag onderweg en werden meteen begeleid door een schitterende humpback, daarnaast hebben we ook verschillende minke whales gezien. Maar we zijn ook een keer naar een onderzoekscentrum van de Chilenen op Antarctica geweest, heel interessant."

### Kajak

Joyce beleefde haar avontuur aan boord van de Silver Cloud van Silversea. Een expeditie-schip dat van alle gemakken en luxe is voorzien, zoals

verschillende restaurants, bars, uitgebreide suites en butlerservice, en dat niet te groot is om zich door de wateren rondom Antarctica te manoeuvreren. "Maar soms kwam het voor dat de Silver Cloud om verschillende redenen niet kon aanmeren en stapten we aan boord van een zodiac. Hiermee voeren we zo dicht mogelijk langs de gletsjers en zagen we veel dieren. Maar de excursie die de meeste indruk op mij heeft achtergelaten, is toch wel de tocht in de kajak. Dat was geweldig. Je zit dan laag in het water, het is er muisstil en kijkt uit op de immense natuur. Je bent zo dichtbij de dieren en de natuur. De robben zwommen tegen onze kajak aan. Dit had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Ik vind Antarctica sowieso een bestemming waarbij je niet goed van tevoren kunt inschatten hoe het zal zijn en wat je allemaal gaat zien. Ik wist wel dat er robben en pinguïns leven, maar dat de reis zo veelzijdig en afwisselend was, wist ik niet."

### Veelzijdig

De reis die Joyce maakte duurde in totaal zeventien dagen waarvan twee op de Drake Passage naar Antarctica en vervolgens zes rondom Antarctica. Dat is volgens haar de perfecte tijdsduur. "Die zeventien dagen waren ontzettend afwisselend, dat komt ook doordat we aan het begin van de expeditie een paar dagen in Buenos Aires en Ushuaia hebben doorgebracht. We bezochten het nationaal park

Tierra del Fuego, het meest zuidelijke park van Argentinië en een stuk ongerepte natuur op de grens met buurland Chili. Op de terugweg vlogen we terug vanaf Ushuaia naar Santiago de Chile. Daar hebben we een stadswandeling gemaakt en heerlijk gegeten, ook fijn om weer even bij te komen van al dat natuurgeweld."

### Luxe

Volgens Joyce was de tijd op het schip zeker niet saai te noemen. "Beter dan dit schip kan je het volgens mij niet krijgen. Het heeft echt alles wat je nodig hebt en niet onbelangrijk: het eten en drinken is van echt goede kwaliteit." Om de kennis van de deelnemers bij te spijkeren, werden er regelmatig lezingen gehouden aan boord. Over deelnemers gesproken, de 200 passagiers konden niet over een kam worden geschoren. "Het was een mix van mensen die al meer van de wereld hebben gezien en dit toch echt een keer wilden doen." Op de vraag of mensen ook een dikke portemonnee nodig hebben om deze reis te maken antwoordt Joyce: "Het is voor veele mensen een reis die je maar een keer in je leven maakt. Het is een echte bucketlist-bestemming. De reis is niet goedkoop maar zeer zeker de moeite waard. Bij Untamed Travelling zien we de vraag naar Antarctica toenemen. Mensen reizen steeds meer en willen weleens iets anders. En dan is Antarctica een prachtige bestemming waar nog lang over wordt nagepraat."

