

Special Colombia-Panama-Costa Rica

Van de jungle naar de metropool

Twee werelddelen in één klap. Of ja, in één rondreis, naar Colombia en Panama. Dat is namelijk jungle, historische steden, paradijselijke stranden en een metropool in één.

Door: **Sofie Smets**

Een paar jaar geleden was Colombia nog een spannende, bijna gevaarlijke bestemming. Een vakantie naar de Zuid-Amerikaanse 'schurkenstaat' stond voor een dikke vette code rood. Maar gelukkig is het imago van een gevaarlijke reisbestemming in een rap tempo veranderd. Mede dankzij het historische vredesakkoord dat in 2016 werd ondertekend door de Colombiaanse president Juan Manuel Santos en FARC-leider

Rodrigo Londoño Echeverri. Een paar jaar later spreken we nu over het land van de tropische regenwouden, de paradijselijke Caribische kust, de gastvrijheid... en (helaas) ook een beetje van Pablo Escobar. Zou de Netflixhit *Narcos* er wat mee te maken hebben?

Caribisch Colombia

Sinds KLM direct vliegt naar Cartagena (ongeveer 14 uur), wordt het nog aantrekkelijker om

de Caribische kant van het land te ontdekken. Sommigen noemen het zelfs de mooiste stad van Colombia. En dan hebben we het wel over het oude centrum bestaande uit de drie wijken: El Centro, Getsemani en San Diego. De stad is vernoemd naar de Spaanse stad Cartagena en wordt ook wel Cartagena de Indias genoemd. Een romantische stad waar het altijd leeft op straat, en waar diezelfde straten worden gekleurd door felgele, dieproze en azuurgroene muren, te vinden achter één grote koloniale muur. Een stad waar locals en Westerse- en Colombiaanse toeristen samenkomen op de sfeervolle pleinen en waar wordt gedanst en accordeonmuziek is te horen. En natuurlijk is de Caribische kust de geboortestreek van de schrijver Gabriel García Márquez en het decor van zijn vele literaire meesterwerken. Eén van zijn boeken lezen, vooraf of tijdens een reis, is dus zeker een waardevolle ontspanning toevoeging.

Robert Evers is één van de Latijns-Amerika specialisten van Untamed Travelling. Ook hij is blij met de groeiende populariteit voor Colombia. 'Mensen zijn jarenlang huiverig geweest. Nu stijgen onze boekingen elk jaar met wel twintig procent. Colombia wordt eindelijk opgepakt door reisbladen, televisieprogramma's... En KLM

is zeker een grote stimulator geweest. Door de directe verbinding met Cartagena is de hele regio eromheen populairder geworden. Want mensen vinden het toch prettig om een rondreis rustig af te sluiten aan de kust, zonder nog al te lang te hoeven reizen naar een vliegveld.' Bijzonder aan Cartagena is dat zich op zo'n 35 kilometer ten zuidwesten van de koloniale stad een stukje paradijs op aarde bevindt: de Rosario-eilanden, erg makkelijk te bereiken vanuit de haven van Cartagena. Zo is Isla Mucura een aanrader, volgens Evers: 'Een tropische beleving. En nog steeds kleinschalig. Dat maakt het vooral bijzonder.' Maar Noord-Colombia is meer dan alleen de koloniale stad. De avontuurlijke reiziger moet eigenlijk wel de hike maken naar Ciudad Perdida (de Verloren Stad). Een bergstad in de jungle van de Sierra Nevada, opgericht door de Tayrona-indianen, ongeveer 650 jaar na Christus. De toegang tot de stad kan alleen worden bereikt door een trektocht van 44 kilometer en een beklimming van ruim duizend stenen traptreden. Een pittige, maar enerverende tocht. De vierdaagse hike wordt vaak vergeleken met de Inca Trail in Peru. Maar dan – van horen zeggen – een stuk minder toeristisch. Een magische plek waar je de plaatselijke stammen ontmoet, waar je doucht onder watervallen, en waar je gladde



PANAMA WHERE THE WORLD CAN'T FIND YOU

Hello Paradise!

“Bij Panama denken we op de eerste plaats aan het beroemde kanaal dat de Caribische Zee en de Stille Oceaan verbindt en één van de belangrijkste waterwegen is ter wereld. Echter, de nauwelijks ontdekte natuur is de echte reden waarom Panama niet op je bucketlijst mag ontbreken. Om de sprookjesachtige nevelwouden, de parelwitte stranden, de epische golven, het tropische klimaat en het palet aan wereldse culturen. Hello Paradise!

Laat je verrassen door de vogelrijke natuur, nevelwouden en koffieplantages op de grens met Costa Rica, aan de Caribische kust door de Bocas del Toro archipel en de honderden idyllische San Blas eilanden en door de dichte jungle, rivieren, watervallen, mangroven en rotsachtige kust tegen de Colombiaanse grens. Verken ook historisch Panama-Stad, een cosmopolitische metropool in een land in ontwikkeling waar indianenstammen, Spaanse veroveraars en Afrikaanse slaven hun voetafdruk achterlieten.”

Robert Evers, reisspecialist
Latijns-Amerika

info@untamedtravelling.com
+31 487 540367



Untamed Travelling



rotspartijen, diepe afdalingen en stijle beklimmingen moet bedwingen.

De wat minder avontuurlijke reizigers kunnen ook een bezoek brengen aan het Tayrona National Park, een plek vlakbij de oudste stad van Colombia: Santa Martha. Een plek waar jungle en strand samenkomen. Een prachtig natuurgebied, waar de grootste highlight de omgeving zelf is, en waar vele diersoorten zijn te vinden.

Door naar Panama: van de vele (intense) indrukken die Colombia

achterlaat, naar nieuwe indrukken, in een nieuw werelddeel. Je kunt op verschillende manieren naar het meest zuidelijke land van Centraal-Amerika. Ik ben zelf met de speedboot gegaan. Nee, geen hip en fancy jacht. Maar een houten bootje, waar je een snorkel en duikbril draagt om je ogen nog enigszins open te kunnen houden en adem te kunnen halen. Maar dit wil je over hebben om elke dag aan te meren op een van de San Blas eilanden: een archipel van maar liefst 357 eilandjes voor de Caribische kust van Panama. De

inwoners van deze eilanden worden de Kuna-indianen genoemd. En zij maken hier nog steeds de dienst uit. Precies zoals het hoort. Vier dagen afgezonderd van de buitenwereld, hoppend van het ene bounty eiland naar de andere, overnachten in een hangmat... Dit is toch een stuk leuker dan anderhalf in het vliegtuig zitten (wat ook een goede optie is natuurlijk)?

Twee gezichten

Eenmaal aangekomen op het vasteland van Panama, rijd je in ruim drie uur naar Panama-Stad. Het beeld van de skyline is even onwerkelijk, na dagen te hebben rondgebracht op (onbewoonde) eilanden en in jungle bergdorpjes. Zo sta je opeens tussen de wolkenkrabbers en grote hotelketens. Maar ondanks dat, heeft de stad ook een groene kant. Want op nog geen tien minuten rijden ligt het Metropolitan Park. Een park met schitterende flora, fauna en laagdrempelige wandelroutes. En met een cadeautje op het einde: een panorama-uitzicht over de skyline van de stad. En dat voor



De spijker op z'n kop

Terwijl een groeiende groep Nederlanders de meivakantie benutte voor een mooie reis (hier liggen kansen reisondernemers!) sloeg ik de spijker op z'n kop. Letterlijk deze keer. Ons kantoor in Midden-Nederland heeft een metamorfose ondergaan.

Groei

We hebben er een complete verdieping bijgekregen, hard nodig om de groei van ons kantoor (2 nieuwe reisaccountants) te kunnen opvangen. Ook de nieuwe community-ruimte, vrij te gebruiken voor al onze ondernemende vrienden, is een vermelding waard. Kom gerust eens langs als u in de buurt bent. ...

Tussen het klussen door heb ik net als u uiteraard aandacht besteed aan de laatste loodjes voor de AVG. Daarnaast genoot ik tijdens het Reisgala van alle deelnemers aan de verkiezing 'Reisbureau van het jaar' en mocht ik weer de nodige jaarrekeningen beoordelen. Wat mij daaraan opviel? De marges. Veel ondernemers doen zichzelf tekort. Ze bieden een vip-arrangement, maar rekenen een bodemprijs. Niet doen! Ook uw klanten zijn bereid om een eerlijke prijs te betalen. Geef ze persoonlijke aandacht en verras ze met uw expertise en service. Kwaliteit telt!

Wilco Bouwman
Uwreisaccountant.nl

YOURS[®]
UW REISACCOUNTANT



Op rondreis in Costa Rica

Nog tijd over in Centraal-Amerika? Ga dan vooral door Costa Rica. Groen, eco-verantwoordactief en een plek waar elke natuurliefhebber zich thuisvoelt.

Je kunt het land ook ontdekken met een Kras-groepsreis. Maar ook op eigen gelegenheid tijdens een fly-drive. Met haar uitbundige jungle, borrelende bronnen, vulkanen en witte stranden is

het land wel fabuleus te noemen.

Ook kun je een trip samenstellen met EurAm. 'Een bestemming waar je rondreizen zeer makkelijk zelf kunt samenstellen', aldus Vincent Hekkert. 'Maak gebruik van de populaire journeys, kies acco's uit het bijzondere aanbod en je kunt je klant verrassen met talloze excursies.'



maar 4 dollar...

Natuurlijk denk je bij Panama ook iets anders. Ik wel in ieder geval. Luiarden natuurlijk! Deze intrigerende beesten zijn gemakkelijker te vinden dan je denkt, en ook nog eens dichtbij de stad. Kijk dus tijdens een wandeling door het Metropolitan Park veel naar boven. En heb geduld. Want dan is er nog een kans dat je deze vriendelijke, langzame bosbewoners tegenkomt.

De metropool heeft naast natuur en een indrukwekkend financial district een historisch centrum waar je wél de kathedralen, musea en gezellige restaurantjes vindt: Casco Viejo. Het tegenovergestelde van het financial district. De historische wijk dateert uit 1671, die op een charmante manier meer en meer gerenoveerd wordt.

Maar een bezoek aan Panama is niet compleet zonder een bezoek aan de paradijselijke stranden (als we de San Blas-eilanden dan even niet meetellen). De eilandengroep Bocos del Toro aan de noordwestelijke kant van Panama is één van de bekendere plekken onder de toeristen, maar is nog zeker niet door het toerisme overgenomen. De eilanden hebben nog genoeg van hun eigen charme weten te behouden. Goede hotels, mooie stranden... De plek wordt niet voor niets Panama island hangout genoemd.

Een tropische bestemming wat dichterbij de hoofdstad, is Playa Venoa: een surfplaatsje in het zuiden van Panama. Een – nu nog – rustige, vredige bestemming, maar die naar mijn verwachting steeds drukker gaat worden. 'Panama heeft meer een Westerse beleving dan Colombia', aldus de Latijns-Amerika expert van Untamed Travelling. 'Maar het is ook een land vol paradijselijke natuur en perfecte stranden. Een bijzondere afsluiting van een reis door twee bijzondere landen.'