

'Colombia hoog op de bucketlist'

Van de Caribische noordkust van Colombia tot de mysterieuze Galapagoseilanden en het bruisende Brazilië. Zuid-Amerika is een diverse bestemming die wacht om ontdekt te worden. Drie reisverkopers vertellen hun ervaring en delen handige tips in deze korte Zuid-Amerika special.

Colombia

Desiree Kok (Your Travel) en Vivian van Riet (VakantieXperts Oss) gingen op studiereis naar Colombia met Untamed Travelling, in samenwerking met KLM. 'Colombia is de laatste jaren positief in het nieuws, en het stond hoog op mijn bucketlist', vertelt Desiree Kok. 'Ik hou van reizen en wil steeds nieuwe bestemmingen bezoeken om de sfeer van het land te proeven. Het is een gevarieerde bestemming: het heeft de reiziger veel te bieden, het is kleurrijk en heeft koloniale steden en cultuur. De natuur is overweldigend. Van jungle tot bergen, koffie- en cacaoplantages en stranden die Caribisch aandoen. En de bevolking is vriendelijk en attent.'

Drugs, de serie Narcos, de FARC, terroristische acties... Vivian van Riet begrijpt best dat deze dingen niet bepaald helpen om Colombia populair te maken. 'Maar met mijn persoonlijke ervaring kan ik de klanten die 'blanco' binnenkomen enthousiast maken. Want het land biedt eigenlijk alles: cultuur, natuur, strand en steden. Klanten die in het

verleden al andere landen in Zuid-Amerika hebben bezocht, heb ik proactief aangeschreven met een kaartje om ze op de hoogte te brengen van mijn bezoek aan Colombia. Ik wil mijn ervaringen graag met ze delen.'

Van dag tot dag

Vivian van Riet: 'Onze reis begon in de hoofdstad Bogota, gelegen op 2500 meter hoogte. Deze miljoenenstad is een bruisende, soms chaotische metropool met één van de grootste en best bewaarde koloniale centra van Zuid-Amerika, La Candelaria. Het is een verrassend mooie en gezellige wijk, met theaters, galerijen, culturele cafés, bibliotheken en universiteiten. Vanuit Bogota zijn we met Avianca gevlogen naar Santa Marta, gelegen aan de Pacific en de toegangspoort tot het Tayrona National Park. De combinatie van hooggebergte, jungle- en nevelwoud en palmstranden in één gebied is uniek in de wereld. Tayrona is zonder twijfel hét Caraïbische natuurparadijs van Colombia en één van de mooiste natuurgebieden van Zuid-Amerika.'

Vanuit hier zijn we over land gereisd naar Cartagena, één van de meest indrukwekkende steden van Zuid-Amerika. Het historische centrum binnen de oude stadsmuren is één van de best bewaarde Spaans koloniale centra van het continent. De smalle straatjes verbinden de vele bloemrijke pleintjes en leiden langs de grote herenhuizen en palazzo's die de Spaanse elite liet bouwen. Op de stranden van Bocagrande of één van de eilandjes voor de kust (Islas del Rosario) is het genieten van de azuurblauwe warme wateren van de Caraïbische zee. Vanuit Cartagena zijn we per vliegtuig naar Pereira gereisd. Hier hebben we de Zona Cafetera, de belangrijkste koffiestreek van Colombia, bezocht. Het groene heuvellandschap met de vele koffieboerderijen en fruitplantages heeft prachtige valleien zoals de Cocora vallei, bekend om de beroemde waspalmen. In de pittoreske 19e eeuwse dorpjes zoals Salento draait alles om de koffie. Helaas kwam er veel te snel een einde aan deze bijzondere studiereis.

Brazilië

Kim Evers, ZRA bij Personal Touch Travel, heeft onlangs voor een grote groep een rondreis geboekt door Zuid-Amerika.

Wat zou jij adviseren voor de beginnende en gevorderde Zuid-Amerika reiziger?

'Brazilië: een veelzijdig land en voor elke reiziger toegankelijk. Vanuit dit land kun je alle kanten op. Maak een reis langs de oostkust. Vanuit Salvador naar beneden en uiteindelijk eindig je op het eiland Ilha Grande of het idyllische eiland Tinhare. Vervolgens zijn de Iguazu watervallen een must om naar toe te gaan en kun je een meerdaags excursiepakket boeken in het Amazone gebied.'

Welk Zuid-Amerikaans land is jouw persoonlijke favoriet?

'Een bijzondere ervaring is Ecuador in combinatie met de Galapagoseilanden. Ecuador is één van de kleinste landen van Zuid-Amerika maar ook het meest veelzijdige. Het biedt natuur, cultuur en avontuur. De Quilotoa 'loop' is één van de mooiste wandelroutes langs het Quilotoameer. Deze trail voert je weg van de gebaande paden. Geen georganiseerde tours of uitgezette wandelroutes maar de echte Andes van Ecuador. Maak vanuit Ecuador een cruise van een week naar de Galapagos, zodat je de schoonheden van meerdere eilanden ontdekt.'



Desiree Kok.



Kim Evers.



Vivian van Riet.