

Merapi Tour & Travel

Merapi is gespecialiseerd in individuele reizen naar Indonesië. De reizen onderscheiden zich door highlights te combineren met verrassende ontmoetingen en veel aandacht voor de lokale cultuur en bevolking. De reizen die Merapi Tour & Travel adviseert, kenmerken zich door een rustig tempo waarbij klanten keuzes kunnen maken tussen luxe- of middenklasse hotels en meer of minder avontuurlijke aspecten gedurende de reis. Ze hebben een groot aanbod aan bouwstenen en voorbeeld rondreizen, waarmee ze het grootste deel van de aanvragen kunnen afdekken. Daarnaast kan Merapi Tour & Travel reizen ook geheel afstemmen op de wensen van de klant en weten ze vrijwel overal de weg. In Indonesië werken zij al sinds 1993 met lokale agenten op Sumatra, Java, Bali en Lombok. Op de andere eilanden, Sulawesi, Kalimantan, de Molukken, de Sunda eilanden en Papua werkt Merapi vanaf 2009 met lokale agenten. Dat geeft zekerheid voor jou en je klanten. Ze doen zaken met betrouwbare partners, die ook in staat zijn eventuele lokale problemen adequaat op te lossen. Het aanbod kun je terugvinden door op de betreffende regio- en reistype button te klikken op de website merapi.nl. Ook voor cruises en duikvakanties hebben

boordevol land- en reis informatie. Het eerstvolgende Reiscafé is op zaterdag 15 april.

Shoppingmalls

Maleisië is wereldwijd enorm populair en wordt elk jaar steeds populairder. Het aantal internationale toeristen heeft bijna het aantal van 30 miljoen bereikt. Maleisië is een gevarieerd land en is daarom geschikt voor elk type toerist. De bekendste stad is Kuala Lumpur en is een van de populaire toeristische bestemmingen van het land. In de stad zijn veel bezienswaardigheden en kunnen reizigers zich uitleven in de grote shoppingmalls. Maleisië is niet een bestemming

ziplinen, klimmen, abseilen, wandelen en nog veel meer. Wie van actieve vakanties houdt is in Maleisië aan het juiste adres.

Oman

Wist jij dat het Sultanaat van Oman officieel tot Azië behoort? In de uiterste oostelijke punt van het Arabisch schiereiland ligt deze onontdekte reisbestemming. Een sultanaat vol met afwisselende natuur, authentieke cultuur en gastvrijheid dat door Lonely Planet als een must visit voor 2017 is bestempeld.

Dylan Cinjee



De Ladakhregio, klein Tibet in India

Azië, het grootste continent ter wereld, herbergt een diversiteit die niet in een paar regels te omschrijven is. Neem India alleen al, een land met zoveel uiteenlopende highlights dat ze niet op een hand te tellen zijn. Aziëspecialist Tryntsje Jaspers van Untamed Travelling licht er eentje uit, de Ladakhregio, een stukje minder bekend India dat een bezoek meer dan waard is.

"Ladakh is een mysterieuze regio die garant staat voor een unieke reiservaring vanwege de ongerepte natuur, dromerige dorpjes, fraaie landschappen en boeddhistische cultuur. De perfecte mix voor verwondering en verbazing maar vooral voor intens genieten."

Klein Tibet

Klein Tibet wordt het ook wel genoemd, met zijn vele boeddhistische kloosters. Vaak is de reis een stap terug in de tijd, een ontsnapping aan het normaliter zo drukke India. Het leven in Ladakh heeft zijn eigen tempo waar je in mee moet gaan om ervan te kunnen genieten. Dat laatste begint al tijdens de vliegreis er naartoe want het uitzicht op de vaak besneeuwde bergtoppen is adembenemend mooi. Bij aankomst in het stadje Leh is er tijd voor ontspanning. Niet omdat het mag maar omdat het moet. Leh ligt immers op hoogte en hoogteziekte ligt op de loer. Na een dag heerlijk relaxen kan het verkennen beginnen en is het tijd voor actie. Wildwatervaren op de Indus rivier, een korte of meerdaagse trekking door fraaie landschappen, bezoeken aan kloosters en niet te vergeten de kleurrijke festivals en authentieke dorpjes...

Op zoek naar het zeldzame sneeuwuipaard. Reizigers die de kou kunnen trotseren kunnen in de periode oktober tot maart op zoek gaan naar het zeldzame sneeuwuipaard. Ladakh staat garant voor een unieke reiservaring en dat geldt niet alleen voor individuele reizigers maar ook voor gezinnen met oudere kinderen. Een trekking maken door een ongerept landschap en

kamperen in the middle of nowhere geeft een avontuurlijke dimensie aan een reis waar kinderen vaak voor open staan. En het fijne is dat dit stukje India vooral in onze zomervakantie prima te bezoeken is door het aangename klimaat. De gastvrije bevolking met haar fraaie glimlach zal u er hartelijk welkom heten en direct thuis doen voelen. Het avontuur kan dus gelijk beginnen!

Wil je meer informatie over maatwerk reizen door Azië, neem dan contact op met Tryntsje via info@untamedtravelling.com

