

# CANADA WHERE THE WORLD CAN'T FIND YOU

## Bruine, zwarte en witte beren

Het spotten van een beer is voor veel Canada-reizigers het ultieme doel. Bijna iedereen hoopt een moederbeer met haar cubs tegen te komen. Wist je dat er in Canada drie verschillende soorten leven? Naast de bruine beer – waar de Kodiak en Grizzly-beer ondersoorten van zijn - en de ijsbeer, is de meest voorkomende de



Amerikaanse zwarte beer. Anders dan zijn naam doet vermoeden, komt deze beer in meerdere kleuren zoals donkerbruin, kaneel (Cinnamon Bear) en zelfs in wit (Kermode Bear) voor. Met hun witte tot crèmekleurige vacht, donkere neus en vrijwel witte poten zijn deze zeldzame 'Spirit Bears' ijsbeer noch albino.

### Laat jouw klanten die onvergetelijke ervaring beleven

Behalve op Prince Edward Island in Oost-Canada leven beren door heel Canada. Echter, er zijn gebieden waar de kans op een eye to eye groter is dan elders. Ook qua seizoenen verschilt het waar de beren zich ophouden; zijn ze op moment van reizen in de hoger gelegen gebieden of afgedaald naar de rivieren om zich te goed te doen aan zalm? Met name wanneer de zalmen stroomopwaarts zwemmen tijdens de trek richting geboortegrond om kuit te schieten is het een waar eetfeestijn voor allerhande wildlife.

Het blijven wilde dieren dus garantie op spotten is er niet, maar een goed samengesteld reisprogramma verhoogt zeker de kans. Laat ons weten wat de wensen van je klant zijn. Wij houden rekening met de reisperiode en het soort beer dat op de bucketlist staat. Wie weet komt jouw klant dan terug met een prachtige foto van die mystieke Spirit Bear...

Irene Lipper

Senior reisspecialist Azië, Canada & Alaska

[info@untamedtravelling.com](mailto:info@untamedtravelling.com)

0487-540367



*Untamed Travelling*