

# UNTAMED MONGOLIË

## Where the world can't find you

Hoogvlakten, uitgestrekt en verlaten, ruig en authentiek. Waar de winters lang en ongenadig koud zijn en de zomers kort en verzen-gend heet. Vergeet luxe en verken de laatste wildernis.

In het noorden de met toendra begroeide bergmassieven van Sajan, in het westen het ruige en mysterieuze Altaj gebergte, in het zuiden de golvende zandduinen en rotsen van de Gobi woestijn en daar tussenin verlaten steppes, woestijnen, diepblauwe meren en glooiende alpenweiden... In het dunst bevolkte land ter wereld hebben de elementen eeuwenlang ongestoord hun gang kunnen gaan.

Reis af naar het hart van de onherbergzame Altaj waar steenarenden, eagle hunters en de mysterieuze sneeuwluipaard overleven in een mythisch landschap bestaande uit kliffen, valleien en rotshellingen, trek met een kameel door de desolate Gobi woestijn en slaap onder een deken van sterren, probeer de befaamde Mongolische barbecue, laat



je verrassen door Khoomei gezang en vier feest op een van de vele winterfestivals. Ga terug naar de natuur en maak kennis met het buitengewoon hartelijke volk, nomaden die - behalve in Ulaanbatar - nog altijd van hun schapen, paarden en koeien leven.

Neem contact met ons op en laat de reis van jouw klant helemaal op maat maken. Profiteer mee van onze kennis en ervaring en bepaal je eigen marge.



*Untamed Travelling*

info@untamedtravelling.com  
0487-540367