

# REIZEN DOOR AFRIKA

Geniet van safari's en adembenemend mooie landschappen, maar ook van steden, cultuur en wijn. Untamed Travelling laat u graag zien dat Afrika naast de goed bereisbare landen in zuidelijk en Oost-Afrika nog veel meer te bieden heeft.

Afrika is een bijzonder continent, afwisselend en puur. Een reis door Afrika is altijd veelzijdig. Van kamelen in het noorden tot aan pinguïns in het uiterste zuiden. Noordelijk Afrika staat garant voor een schat aan zowel cultuur als natuur in de vorm van woestijnen en gebergten. Kleurrijke markten, interessante steden en eeuwenoude dorpjes. De grootste aantrekkingskracht van westelijk Afrika is de enorme verscheidenheid aan cultuur. Veel verschillende bevolkingsgroepen leven hier nog zeer traditioneel. Oostelijk Afrika staat bij veel mensen bekend om de

migratie van de enorme kuddes wildebeesten en zebra's. Uitgestrekte vlaktes met grote kuddes wild en kleurrijke stammen als de Masai en Samburu. Maar ook om de zeldzame berggorilla's die alleen hier nog in het tropische bergregenwoud leven. Voor veel mensen is een reis naar zuidelijk Afrika de eerste kennismaking met het Afrikaanse continent. Hier kunt u niet alleen genieten van safari's, maar ook van steden, cultuur en wijn.



Wilt u het echte Afrika zien en beleven? Neem dan contact op met Untamed Travelling via [info@untamedtravelling.com](mailto:info@untamedtravelling.com) of 0487-540367. Van safari tot huwelijksreis, van self drive tot strandvakantie aan de Afrikaanse kust.



*Untamed Travelling*