

Indochina

Where the world can't find you

"Het zal je niet ontgaan zijn dat Untamed Travelling volop investeert in uitbreiding van de bestemmingen. Sinds kort reis je met ons ook naar Indochina. Waarom?

Cambodja

Biedt duizenden - meest Boeddhistische tempels en pagodes. Heeft kosmopolitische steden als Phnom Penh en Siem Reap en een ongelooflijk indrukwekkende natuur hierbuiten; uitgestrekte rijstvelden, Palmyra palmen, het Cardemomgebergte, bergachtige oostelijke provincies, het Tonlé Sap-meer en de machtige Mekong rivier. En niet te vergeten, paradijselijke tropische stranden aan de Golf van Thailand.

Laos

Het hart van Zuidoost-Azië, met als belangrijkste waterweg de Mekong rivier. Langs de oevers zijn de grootste steden gevestigd; Luang Prabang en Vientiane. Culturele centra met een rijke historie, met prachtige boeddhistische tempels, oude monumenten en exquise Gallische cuisine. De meest markante karakteristieken van het land ervaar je als je reist naar de uithoeken, waar de

kleurrijke diversiteit aan volkeren het grootst is. Je ontdekt dan de groene lappendekens van rijstvelden en plantages, en de adembenemend mooie natuurlijke landschappen waar ook jungle een groot deel van uitmaakt.

Vietnam

Volop in ontwikkeling, uitgestrekt, lang en smal, en boordevol contrasten. Het herbergt overblijfselen van het oude keizerlijke imperium, diverse natuurparken met vaak spectaculaire grottenstelsels en fraaie wandelroutes, archipels met tropische bounty-eilanden, de Mekong-delta met

zijn drijvende markten, en grillige karstformaties. Het uiterste noorden wordt nog bewoond door traditionele bergvolkeren, alleen hier lijkt de tijd te zijn stilgezet.

Is je interesse gewekt, neem dan vooral contact met me op. Ik stel met plezier een reisprogramma op maat voor je samen."

*Tryntsje Jaspers, reisspecialist Azië
Untamed Travelling*

