

Studiereis Untamed Travelling naar India

Adembenemend, letterlijk en figuurlijk

In samenwerking met Jet Airways organiseerde Untamed Travelling een spectaculaire studiereis naar de Ladakh regio voor acht reisagenten. Wat waren hun (letterlijke) hoogtepunten?

Vivian van Riet - TravelTeam Oss

Op welke manier heeft de bestemming je positief verrast?

'De schoonheid en puurheid van de regio en de vriendelijkheid van de mensen.'

Wat vind je van de excursiemogelijkheden?

'Het is een prachtige bestemming met veel mooie excursiemogelijkheden, denk aan het rijden van de hoogste passen, het bezoeken van prachtige kloosters, op zoek naar de zeldzame sneeuwluipaard en andere wilde dieren, mountainbiken op hoogte... En dit zijn nog maar een paar van de fantastische mogelijkheden die Ladakh te bieden heeft...'

Aan wie zou je deze bestemming verkopen?

'Aan de echt gevorderde,

flexibele en vooral ook fitte reiziger, de reiziger die al veel van de wereld heeft gezien.'

'Met welke argumenten trek je deze klant over de streep?'

Deze prachtige regio is bijna niet in woorden uit te drukken, maar met mijn foto's en ervaringen ben ik er van overtuigd dat ik de bereisde klant zeker over de streep kan trekken.'

Tom Vleugels - Travel Counsellors België

Wat was het hoogtepunt van deze studiereis?

'Warila pas.'

Op welke manier heeft de bestemming je verrast?

'Het grote verschil met de rest van India: de landschappen en natuur.'

Aan wie zou je deze bestemming verkopen?

'Mensen die al wat gereisd hebben. Het is een unieke Himalaya bestemming (in plaats van Nepal bijvoorbeeld).

Sandra Koppen - Travel Counsellors

Wat was het hoogtepunt van deze studiereis?

'Dat is een moeilijke vraag, aangezien heel de reis 1 hoogtepunt was. Het was ronduit adembenemend (letterlijk en figuurlijk).

Als ik dan toch iets moet opnoemen: de meditatie was voor

mij een echte verrijking. Ik voelde me één met de natuur. De rust, de stilte... De gids heeft ons uitstekend begeleid. Het Disket klooster: sublieme ligging in de Nubra Vallei. En de gids heeft ons veel verteld over het Boeddhisme, over de monniken. Zeer boeiend!'

Welke accommodaties springen er uit?

- 'The Ultimate Travelling Camp: wat een ligging... heerlijk! Het eten was ook erg lekker.
- The Grand Dragon: ideaal om te acclimatiseren, heerlijk eten, de tuin is ideaal, het uitzicht... Perfect.'



Sandra Koppen, Tom Vleugels, Kees Bikker, Tiny Koning, Renate Meessen, Karin van der Lei, Trytsje Jaspers en Vivian Van Riet.



Aan wie zou je deze bestemming verkopen?

'Klanten die al wat gereisd hebben, die gesteld zijn op comfort, geen zin in massatoerisme, maar zeker ook avontuurlijk ingesteld. En uiteraard die het budget hebben en het eraan willen geven.'

Renate Meessen - Partner TUI take off Wat vind je van de excursiemogelijkheden?

'Er zijn enorm veel mogelijkheden. Zowel op cultureel, natuur landschappelijk en sportief gebied.'

Met welke argumenten trek je deze klant over de streep?

'Deze vraag past niet bij mij, Ik trek geen klanten over de streep! Het druipt in tegen wat 'reizen adviseren' in mijn optiek betekent. Ik heb de klant iets te geven: mijn kennis en ervaring. Ik maak de klant ervan bewust dat hij mij en mijn reiservaring nodig heeft en dat hij daar volmondig JA tegen zegt.'

Maar de schoonheid van het land, de mensen en de fantastische mountainbike tour waren voor mij het hoogtepunt.'

Welke accommodatie springt er in positieve zin uit?

'Ultimate Travelling Camp.'

Op welke manier heeft de bestemming je positief verrast?

'Dit vind ik lastig te zeggen omdat ik me er behalve wat je van de Himalaya op de tv ziet, niet zo goed een voorstelling van kon maken. Maar ik vond de combinatie van natuur en cultuur verrassend.'

Reisprogramma

Dag 1: Vlucht naar Delhi

Dag 2: Vlucht over vesneeuwde bergtoppen van Himalaya naar Leh

Dag 3: Leh palace - Shanti Stoepe

Dag 4: Reis naar Nubra Vallei

Dag 5: Wandeling en

fietstocht door Diskit

Dag 6: Rit naar Nimmu House, the jewel of Ladakh!

Dag 7: Het land van de Snow Leopard

Dag 8: Korte kennismaking met Delhi

Dag 9: Terug naar Amsterdam

Tiny Koning - Travel Counsellors

Wat was het hoogtepunt van deze studiereis?

'De hele reis was één groot hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk.'



Ongekende schoonheid

Tryntsje Jaspers, Senior Sales Asia, ging namens Untamed mee op reis.

'Ladakh als reisbestemming is heel bijzonder, vooral omdat de massa het nog niet heeft ontdekt. Dit paradijsje in de Himalaya bergregio is een oase van rust en ligt op slechts een uur vliegen van de wereldstad Delhi.

Wil je dus naast Ladakh een India-gevoel meekrijgen, dan is er altijd de mogelijkheid om de reis uit te breiden en bijvoorbeeld in Agra de wereldberoemde Taj Mahal te bezoeken of zelfs nog een rondje Rajasthan te doen.

Ladakh is populair vooral bij reizigers op zoek naar een actieve vakantie want je kunt er deelnemen aan meerdaagse trekkings maar ook mountainbiken. Echter de mate van activiteit bepaalt de reiziger zelf natuurlijk.

Tot voor kort was de keus aan luxe accommodatie heel beperkt maar met onder andere de komst van de twee Ultimate Travel Camp accommodaties is er meer keus voor het luxe segment.

Groot voordeel is dat deze bestemming prima te bereizen is in de zomervakantie wanneer de rest van India gebukt gaat

onder hoge temperaturen en natte moesson. Het is juist dan een prima tijd om Ladakh te verkennen want de sneeuw is grotendeels gesmolten, de bergpassen zijn ijsvrij en het landschap in de dalen is veranderd van een kale vlakte in een groen en vaak kleurrijk tapijt.

Natuurlijke liefhebbers die op zoek zijn naar de ultieme wildlife experience kunnen in de wintermaanden de kou trotseren en op zoek gaan in Ladakh naar het sneeuwluipaard. De Snow Leopard Lodge biedt hiervoor een uitstekend verblijf en met

ervaren trackers is het zien van het zeer zeldzame dier bijna gegarandeerd. Boek ruim van te voren om verzekerd te zijn van beschikbaarheid.'

Wat je vooral bij blijft zijn de werkelijk schitterende landschappen onderweg, de een nog mooier dan de ander dus het rondreizen verveelt nooit en de fotocamera maakt overuren. Daar komt bij een zeer gastvrije bevolking die je graag kennis laat maken met hun cultuur. Klein Tibet wordt het genoemd maar laten we daarvan gelijk maken Groot Ladakh! Dat is dit stukje paradijs absoluut waard.'