

Sri Lanka: 'Een ondergewaardeerde bestemming'

Waar stuur je de gevorderde Azië-reiziger naar toe? Daar zijn de reisagenten het met elkaar over eens: Sri Lanka. Volgens hen een ondergewaardeerde bestemming. 'Hier beleef je nog echt het primitieve.'

Ilse Dortmans, filiaalmanager Reisburo de Wit, Veghel



'Wij merken dat Sri Lanka in opkomst is, een hippe bestemming. Puur, nog weinig toeristen en heel toegankelijk. Wat wij aanraden aan klanten ligt er heel erg aan op welke manier zij willen reizen. Als zij willen backpacken, raden wij Thailand aan, maar wil-

len zij met een auto rondreizen, dan raden wij Maleisië aan. Voor de gevorderde reiziger naar Azië is Sri Lanka een aanrader.'

Odette Holkema, reisagent Your Travel



'De prijs-kwaliteitverhouding is goed in Azië en daardoor blijft het een populair continent. Een bestemming voor de beginnende Azië-reiziger is duidelijk Thailand maar ook Bali en Indonesië zijn echte aanraders. Borneo en Nepal zijn bestemmingen die ik aan zou raden aan klanten die al vaker in Azië hebben gereisd. Mijn persoonlijke favoriet is Sri Lanka, dat is in mijn ogen een onderge-

waardeerde bestemming. Voor klanten die meer budget hebben, raad ik Taiwan aan, het best bewaarde geheim van Azië.'

Suzanne Grootenboers, reisspecialist Beleef Azië



'Wij merken dat de vraag naar Azië groeit. Er is veel vraag naar Maleisië. Maar ook Thailand, Vietnam en Sri Lanka zijn bestemmingen die wij aanraden. Sri Lanka is nog onbekend maar dit is een bestemming die alles heeft. Hier beleef je nog het primitieve. Borneo is ook zeker een bestemming die je bezoekt móet hebben.'

Luxe in Azië

Carla van der Giesen, vicepresident & general manager international bij Travel Impressions:

'Het Midden-Oosten is één van de populairste bestemmingen in het aanbod van Travel Impressions. 'Dubai en Abu Dhabi zijn perfecte bestemmingen om te genieten van zon, zee en uitstekende hotels. Oman is een aanrader als je klant daarnaast op zoek is naar cultuur en geschiedenis.'

Ook biedt het nieuwe label voor luxe reizen het 'Verre Oosten' aan. 'In Thailand, Vietnam en op Bali hebben we hotels voor elk type vakantie. Van familievakantie tot een wellnessvakantie. Ook een citytrip naar Bangkok, Hong Kong of Singapore behoort tot de mogelijkheden.'

Vanaf het winterseizoen vliegt KLM naar Colombo. 'Wij hebben twee nieuwe hotels in ons aanbod: Anantara Peace Haven Tangalle en Shangri-La's Hambantota. Ook kun je Sri Lanka combineren met een verblijf op de Malediven, waar wij een aanbod hebben van ruim twintig resorts.'

Japan nieuwe bestemming Untamed Travelling

In 2016 zal Untamed Travelling een aantal nieuwe bestemmingen in Azië lanceren, waaronder Japan, het land van grote contrasten, eeuwenoude tradities en grootse metropolen.

Met Untamed kan de klant strijden met Samuraistrijders en

workshops origami, calligrafie of manga-tekenen volgen. Ook kan er tijdens het reisprogramma een shinto tempel bezocht worden, of kan men door de oeroude bossen van Japan dwalen. Aan het einde van de dag komt alles tot rust, zodra men zich terugtrekt in een

traditioneel hotel, de ryokan. De Japanse gastvrijheid komt hier tot zijn recht in een omgeving die rust en harmonie uitstraalt. Bruisende activiteiten en verstillings gaan hand in hand in het 'Land van de Rijzende Zon'.

