

UNTAMED TRAVELLING: WHERE THE WORLD CAN'T FIND YOU

Untamed Travelling is maatwerkspecialist voor reizen naar Afrika, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en Antarctica. Kwaliteit, kennis en persoonlijke service staat hoog in het vaandel bij deze reisorganisatie. Reizen met Untamed Travelling betekent verblijven in kleinschalige accommodaties en reizen onder begeleiding van professionele gidsen en chauffeurs om zo unieke reiservaringen te creëren. Reisbizz sprak met Algemeen Manager Trees Piersma over het afgelopen boekjaar en de plannen voor het komende jaar.

Hoe kijkt Untamed Travelling tot nu toe terug op het boekjaar 2017?

“Het boekjaar 2017 was voor ons een goed jaar”, start Piersma ons gesprek. “We zien dat er steeds vroeger geboekt wordt. In het eerste kwartaal merkten we al een ware piek

met betrekking tot de boekingen. Veel reisagenten en klanten weten steeds beter dat we werken met kleinschalige accommodaties. Wie daar gegarandeerd zijn vakantie door wil brengen, dient er op tijd bij te zijn. Op dit moment zijn er al veel reserveringen gemaakt voor de kerstperiode van 2018.”

Echter zijn dat niet de enige zaken die Trees waarneemt. “Een verre reis is tegenwoordig steeds minder a once of a lifetime moment. Door de aantrekking van de economie heeft de consument weer



vertrouwen gekregen hetgeen resulteert in een toename in boekingen, alsmede reserveringen met hogere reisbudgetten.”

Daarnaast laat de Algemeen Manager weten dat de typische boekingspieken zoals de reisbranche die jarenlang kende weg zijn. “Tijdens de crisis werd er veel korter voor vertrek geboekt. Men wilde er zeker van zijn dat het financieel mogelijk was. Thans wordt er heel het jaar door geboekt en – zoals reeds aangegeven – steeds vroeger.”

Als we kijken naar de positie van Untamed Travelling op de markt, welke plaats nemen jullie dan in?

“Afrika blijft ons topcontinent, als het gaat om naamsbekendheid en het aantal boekingen. Bestemming als Zuid-Afrika, Namibië, Tanzania, Kenia en Ethiopië zijn populair. Hierin nemen we een belangrijk aandeel op de Nederlandse markt in. Tenslotte voegt Trees er nog aan toe: “Gelukkig trekken de boekingen voor Latijns-Amerika, na het zika-virus, weer aan.”



In 2015 begonnen we met het aanbieden van reizen richting Azië. India, Sri Lanka, Bhutan en Nepal waren onze eerste bestemmingen op dit continent. Ik heb het idee dat men daardoor Untamed te weinig als Aziëkenner zag. Inmiddels zijn Indochina (Laos, Vietnam, Cambodja), Japan, Maleisië en Myanmar aan het assortiment toegevoegd en weten verkopende kanalen ons inmiddels steeds beter te vinden voor reizen richting dit deel van de aardbol.”

Voor alle reisagenten; Wie is de Untamed Travelling klant?

“De klant die op zijn of haar plek is bij Untamed Travelling, is iemand die tijdens de reis niet zo nodig andere Nederlanders tegen hoeft te komen. Deze klant wil andere culturen ontmoeten, individueel op pad gaan en het land écht ervaren.