

Bijzonder Zuid-Afrika

Trees Piersma (General Manager Untamed Travelling) verkende met tien reisagenten de minder bekende Noordkaap. Met stoere 4WD huurauto's reisden ze van Upington naar Kaapstad, via Kgalagadi Transfrontier Park, Augrabies Falls National Park, Namakwaland, de Cederbergen, Kagga Kamma en Paternoster naar het bruisende Kaapstad.

Northern Cape: Uitgestrekt en puur

De Noordkaap is de grootste en dunst bevolkte provincie van Zuid-Afrika, uitgestrekt en puur en bij uitstek geschikt om met huurauto te ontdekken. Bezoek vanuit Upington het Kgalagadi N.P., de Zuid-Afrikaanse Kalahari met prachtige zandduinen en palmen langs rivieren. Het is het leefgebied van de Bushman en bovenal: rijk aan groot en klein wild en vogellevens. Augrabies Falls, indrukwekkende watervallen met imposante rotsformaties en een prachtig reservaat met uitkijkpunten van woestijnlandschap tot kronkelende riviertjes. Langs de westkust, vlak onder Namibië, ligt Namaqualand, bekend om de kleurige bloemenzee in september, maar het gehele jaar door prachtig. Er zijn diverse mooie wandelroutes uitgezet.



Indrukwekkend en ruig landschap

“Wat me het meeste is bijgebleven is het indrukwekkende en ruige landschap. Ik hoorde van de reisagenten die mee waren op deze studiereis dat het landschap hun verwachtingen oversteeg. De Cederbergen bijvoorbeeld vonden sommigen mooier en indrukwekkender dan Bryce Canyon, maar deze regio is zo onbekend bij velen. Kgalagadi National Park met zandduinen en sterrenhemels zoals je ze ook in Namibië kunt zien. We genoten van leeuwen, cheeta's, zebra's en giraffes, en het is tevens een droom voor vogelliefhebbers. Augrabies Falls is echt de moeite waard om te bezoeken; zowel de watervallen als de prachtige uitkijkpunten in het park. Vanuit Augrabies naar Springbok zie je het landschap veranderen, leegte, stilte en prachtige rotspartijen en bergen. Onze achterafroute door de Cederbergen waar je stil wordt van de imposante rotspartijen vergeet niemand meer denk ik. Voordat je doorrijdt naar Kaapstad kun je dit heel goed combineren met een verblijf aan de kust bij Paternoster of in de beroemde wijnregio.”



Kaapstad

“Het bruisende Kaapstad mag niet ontbreken, een van de mooiste steden ter wereld. Modern en hip, een echte wereldstad met gezellige terrassen, mooie winkels en goede restaurants en uiteraard een prachtig havegebied en de beroemde Tafelberg. Wij zijn op de fiets de stad doorgegaan, langs het hippe Camps Bay, door de stadstuinen, even stoppen bij Green Market en stilstaan bij de geschiedenis van Apartheid in District 6 en BoKaap.”

Wil je meer informatie over maatwerkreizen in Zuid-Afrika? Neem dan contact op met Trees Piersma of een van onze andere reisspecialisten op info@untamedtravelling.com.



Untamed Travelling

