

Tekst: Trees Piersma en Mijke van Sanden
Met dank aan: Anja Gröbel en
Untamed Travelling



India staat synoniem voor een kleurrijke bevolking en prachtige tempels en paleizen. Maar wist je dat het ook een geweldige safari-bestemming is? In Madhya Pradesh alleen al heb je de nationale parken Satpura, Kanha, Pench en Bandhavgarh. Ga per safarivoertuig op zoek naar tijger, beer, luipaard, diverse vogels, antilopen en ontelbare vlindersoorten in de prachtige jungle.

REISTIJD

India kan goed worden bezocht tussen oktober en april, dan zijn de nationale parken open. Van mei tot oktober kent India de moessonstijd, maar kun je Rajasthan en het zuiden van India wel bezoeken; houd rekening met een warmer en vochtiger klimaat. De Himalaya kun je bezoeken van februari tot september, als je het sneeuwluipaard wilt zien ga dan tussen december en februari.

INDIA'S PLATTELAND

Het platteland, waar het groen van de velden wordt onderbroken door vaalroze en blauwe tinten van de lemen huizen. Maak kennis met de gastvrije bevolking die je graag ontvangt met een kopje geurige masala chai.



FESTIVALS

Festivals zijn in India onderdeel van het dagelijks leven. Iedere maand wordt er gevierd, geëerd, gezongen en gedanst. Diwali is een van de bekendste festivals, het feest van het licht. Na de moessonregens die de kleur van de lemen huizen hebben gewassen, is het tijd voor de grote schoonmaak, een nieuwe laag verf en lichtjes. Vijf dagen lang is het land in kaarslicht gehuld. En in de maand maart, wanneer de lente begint en het nieuwe jaar kleur krijgt, is er Holi. Tijdens dit feest bestrooien mensen elkaar met kleurstof. Maar de kleinere en minder bekende feesten zijn minstens zo indrukwekkend.

STEDEN, PALEIZEN EN FORTEN

In de grote steden nemen de stadsgeluiden de omgeving over. De markten in Delhi combineren fleurige lappen stof met kruiden en sieraden. De geur van wierrook uit de tempels mengt zich met de aroma's van pittige curry, verkrijgbaar op iedere straathoek. Een verkenning van de steden in Rajasthan gaat niet zonder een bezoek aan de magische Taj Mahal, een onvergetelijke ervaring bij zonsopkomst. Tijdens een wandeling in de heuvels rondom Jaipur heb je een prachtig uitzicht op het Amber-fort. In de schaduwrijke paleistuin van het City Palace drink je thee, op de plek waar in de achttiende eeuw ook de heersers van het Singh-rijk van hun kop chai genoten. In het westelijk deel van Rajasthan ligt de blauwe stad Jodhpur. In de smalle middeleeuwse straten binnen

de stadsmuren vind je nog de producten die de handelskaravanen meenamen: opium, sandelhout, dadels en koper. Het Mehargarh Fort in Jodhpur is een van de meest indrukwekkende vestingwerken in India. Het grootste paleis van Rajasthan ligt in 'The City of Lakes' Udaipur. Neem afstand van de stadsdruktes en bewonder het paleis in stilte vanaf het meer. Combineer je verblijf met een stop in het indrukwekkende Varanasi. Verken de prachtige binnenwateren in het zuiden door te overnachten op een houseboat en verblijf aan het strand bij Kerala. En wat te denken van een verblijf in de Himalaya in bergregio Ladakh waarbij je naast de indrukwekkende boeddhistische kloosters kans hebt het sneeuwluipaard te spotten? De diversiteit van India is eindeloos.



TC-Tip:

"Tijdens een bezoek aan India mag een verblijf in een van de wildlife parken niet ontbreken. Het is een aangename afwisseling met de overweldigende drukte van de steden. Rondom de nationale parken vind je vaak de kleine dorpjes met het landelijke Indiase leven, waardoor je een completer beeld van India krijgt. De meeste wildparken zijn gelegen in Madhya Pradesh, wat ook wel de tijgerstaat van India genoemd wordt. Zoals de meesten onder ons wellicht weten, wordt de tijger met uitsterven bedreigd. Door middel van duurzaam toerisme kunnen we bijdragen aan de bescherming van deze tijger. In Pench National Park ligt het bijzondere Jamtara Wilderness Camp, een schitterende lodge op basis van duurzaamheid, van waaruit je bijna gegarandeerd de tijger zult zien. En eenmaal oog in oog met de grootste der katachtigen besef je dat dit majestueuze dier voor de volgende generaties behouden moet blijven. India the Incredible!"