

Untamed Travelling: exotische verrassingen

Bij Untamed zet Trees Piersma van Untamed Travelling enige winterse ideeën op een rijtje: 'Het labyrinth van de Okavango Delta in Botswana is altijd fascinerend, maar van november tot maart is het 'Emerald Season', waarin de natuur door de kortstondige regenbuien op haar mooist is. Betoverende groenschakeringen,

een aangename temperatuur en veel wilde dieren.

In Azië is de moesson voorbij, wat gevierd wordt met vele kleurrijke festivals. India gaat hierin voorop, met Diwali bijvoorbeeld, feest van het Licht, waarbij het land vijf dagen lang in kaarslicht gehuld is. Of Dev Deepawali, wanneer de goden neerdalen op aarde om te baden in de rivier de Ganges. Uniek om mee te maken.'



Voor een zonnige escape reis je naar het ongerepte Belize, waar de ontspannen Caraïbische sfeer en de ongeëvenaarde duikmogelijkheden aan de kust het opnemen tegen de wildrijke jungle in het binnenland met die kenmerkende overblijfselen van klassieke Mayasteden.

Voor degene die een échte 'experience of a lifetime' wil meemaken, adviseer ik Rwanda, 'land van duizend heuvels' dat het hele jaar door een gematigd tropisch klimaat heeft maar van december - februari een korte 'droge' periode kent. Dé periode bij uitstek om – vanuit de nieuwe Bisate Lodge – je in Vulcanoës N.P. onder de zachtardige berggorilla's te begeven en te verwonderen over de honderden orchideeënsoorten.'