



Untamed Travelling

Yukon, larger than life!

Untamed Travelling's Canada specialist Gabriëlle Deelstra maakt op uitnodiging van Tourism Yukon eind juni een self drive door het noordwesten van Canada, een verkenningstreks langs oude mijnwerkersdorpen en onaangetaste natuurgebieden. Dat Yukon haar zou gaan verrassen had ze gek genoeg wel verwacht. Maar dat het zo overweldigend mooi zou zijn, dat had Gabriëlle niet kunnen bedenken.

Mijn eerste stappen op Canadese bodem zet ik in Vancouver, een wereldstad met groene parken en historische wijken. De 'Fly over Canada' is voor iedereen een perfecte introductie van dit land van uitersten en een prima tijdverdrijf voordat mijn binnenlandse vlucht met Air North naar Whitehorse vertrekt, het uitgangspunt van menig reiziger die de ruige wildernis van Yukon gaat verkennen en de laatste halte voor ik de desolate natuur in trek.

Ik rijd over de Canyon Road naar Kluane National Park, waar de hoogste bergen van Canada en de grootste ijsvelden van de wereld beneden het Noordpoolgebied zich bevinden. Kano expedities over de Yukon rivier moeten episch zijn, maar ik kies voor een hike die beloond wordt met een duizelingwekkend uitzicht. Om echt een goed beeld te krijgen van de enorme uitgestrektheid van het gebied raad ik ook zeker een scenic flight aan.

Via Klondike Highway onderweg naar Carcross - afgeleid van 'Caribou Crossing' - maak ik fotostops bij het onwaarschijnlijk mooie Emerald Lake. In Carcross stap ik aan boord van een historische trein voor een prachtige rit langs het meer naar Bennet, waar goudzoekers in vervlogen tijden

aan hun barre tocht naar het noorden begonnen. Bizarre landschappen trekken aan me voorbij en ondanks het toeristische karakter had ik het niet willen missen.

Ik vervolg mijn weg naar verschillende mijnwerkersdorpen over de South Canol Road die alleen per 4x4 toegankelijk is, die leidt door boreaal woud, langs snelstromende rivieren en over de boomloze toendra's van de Pelly Mountains. Het dorp Keno dat ik aandoe is nog net niet verlaten en wordt door het handjevol bewoners zo veel mogelijk in de oude staat gelaten; overal staan oude auto's geparkeerd en de huizen zijn in oorspronkelijke stijl opgeknapt.

In het sfeervolle en funky Dawson, ooit het middelpunt van de Klondike Gold Rush, word ik verrast door feestgedruis. De 150ste verjaardag van Canada wordt uitbundig gevierd met een Pancake Breakfast in St Mary's City Church, een parade en een middagbarbecue, gevolgd door een wandeling door de bergen van Tombstone Territorial Park. Ik geniet van de rust en de overweldigende schoonheid van de natuur, terwijl de gids wijst op berensporen en eetbare plantensoorten. Over de

Demster Highway weer terug naar Dawson. Bij een van de meren laat een elandmoeder haar jong zien en iets verderop hebben bevers een grote stuwdam gemaakt. Na een heerlijk diner van verse zalm is het tijd om naar het oudste casino van Canada te gaan; Diamond Tooth Gerties Casino, voor de Can-Can floorshow.

Bij Dredge N4 beproef ik nog mijn geluk en probeer ik in een van de beken goud te vinden. Helaas vertrek ik alleen een ervaring rijker... Maar wat heb ik veel gezien en beleefd! Yukon is een hele mooie bijzondere bestemming waar natuur, rust en ongereptheid de belangrijkste troeven zijn. Tel daar het wildlife en de vriendelijke mensen bij op en kom tot een slotsom van een prachtige en uitdagende bestemming. De slogan van adembenemend Yukon is dan ook: "Yukon, Larger Than Life".

Geïnspireerd door Gabriëlle's reisverhaal? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via info@untamedtravelling.com. De specialisten stellen met plezier een reis voor jouw klant samen, helemaal op maat. Profiteer mee van onze kennis en ervaring, en bepaal je eigen marge. Wij adviseren je graag!

Tourism Yukon wordt in de Benelux vertegenwoordigd door ITN Marketing – Karin Gomes- info@itnmarketing.nl
www.travelyukon.com

Air Transat - Brigitte Martens-
b.martens@airtransat.be
www.airtransat.com

